



CARING VETS, AANGENAAM!

Tekst: Caring Vets - Anja Dijkstra

Dierenwelzijn. Voor veel dierenartsen en paraveterinair is het dé reden om ons vak te kiezen. We houden van dieren en willen onze tijd eraan wijden ze te beschermen, gezond te houden en beter te maken. Maar eenmaal in het veld lijkt dit soms onder te sneeuwen onder andere belangen en de waan van de dag. Dat terwijl de maatschappij er waarschijnlijk vanuit gaat dat wij de stem van de dieren verkondigen. Voor Arabella Burgers was dit in 2017 de reden om onze vereniging Caring Vets op te richten onder het motto 'Kom in verzet, dierenarts. Dit is geen dierenwelzijn'. Het heeft heel wat discussie losgemaakt in de beroepsgroep.

Een paar maanden later waren we officieel Caring Vets - een vereniging van dierenartsen die zich willen uitspreken over structurele schendingen van dierenwelzijn en zich willen inzetten voor een uitvoering van wetten en richtlijnen die dieren beschermen en een betere positie van dieren in onze maatschappij. Het doel van Caring Vets is onze stem laten horen op het gebied van dierenwelzijn,

gebaseerd op onze veterinaire expertise. Wie anders dan wij dierenartsen?

Wij zijn nog jong, maar groeien gestaag en er zijn steeds meer leden betrokken via werkgroepen; gezelschapsdieren, proefdierkunde, vogels, paard, landbouwhuisdieren en klimaat & duurzaamheid.

We worden gevraagd om lezingen te geven, de politiek te informeren en deel te nemen aan discussies. Ook de media weten ons te vinden als er een mening of informatie over dierenwelzijn gezocht wordt.

Niet alleen kunnen we met gepaste trots terugkijken naar de afgelopen 2 jaar, we kijken ook terug op een mooi, gezellig en vooral inspirerend congres, onze derde editie alweer, georganiseerd door de werkgroep klimaat & duurzaamheid.

Het thema van het congres van eind oktober vorig jaar was 'duurzaamheid en dierenwelzijn', door één van de sprekers, Pim Martens, omgedoopt tot 'dier-



zaamheid'. Want het woord duurzaamheid lijkt de politieke en maatschappelijke agenda te bepalen, maar waar zijn de dieren in de discussie? Als het duidelijk is dat het tijd wordt voor een ander landbouwsysteem, moeten we er als dierenartsen dan niet voor zorgen dat dieren eindelijk eens centraal worden gezet? Dat we eindelijk rekening gaan houden met hun behoeftes en ruimte gaan geven voor hun natuurlijk gedrag?

Het werd een interessante dag in het prachtige Anatomiegebouw in Utrecht. Krijn Poppe, econoom bij Wageningen UR, sprak over de onhoudbaarheid van het huidige dierlijke productiesysteem. Frank van Eerdenburg, dierenarts en hoofddocent dierenwelzijn op de faculteit diergeneeskunde, gaf met concrete voorbeelden aan dat het anders kan en moet.

Erna Post, rundveedierenarts, sprak bevolgen over natuurlijke veehouderij en het belang daarvan voor de dieren, de mensen en de planeet.

Pim Martens, hoogleraar Duurzame Ontwikkeling aan Maastricht University zorgde voor wat opschudding door aan te geven dat de ecologische pootafdruk van de hond, gebaseerd op zijn voeding, tien keer zo groot is als die van een mens!

Tot slot introduceerde Maaïke Dijkhorst, student diergeneeskunde, haar vereniging VetInvolved. VetInvolved is een vereniging van diergeneeskunde studenten die de ethische discussies over dierenwelzijn binnen de faculteit willen aanzwengelen.



Pim Martens, congres 2019



Frederieke Schouten, VetInvolved lezing

Leuk detail hier is dat deze club is ontstaan uit studenten die zich bij Caring Vets aansloten als student-lid om vervolgens hun eigen vereniging op te richten. Een geweldig initiatief waar we heel blij mee zijn.

EN NU?

Inmiddels bereiden wij alweer het volgende congres voor, waar je binnenkort meer van kunt lezen op onze site. Verder roeren we ons waar mogelijk in het debat, en zoeken we contact met gelijkgestemde organisaties. Niet te missen in 2019 was bijvoorbeeld de oprichting van Caring Farmers, een groep boeren die een andere toekomst ziet voor de landbouw dan bulkproductie, schaalvergroting en kostprijdenken. Zij zetten het dier, het milieu en het klimaat centraal in een kleinschaliger manier van veehouden. Wij steunen hen van harte!

WAT ONZE VOLGENDE DROOM IS?

Een vereniging van 'Caring Paravets en assistentes', die vanuit hun eigen expertise het belang van het dier voorop willen zetten. Jullie zijn in de dagelijkse praktijk vaak het aanspreekpunt en hebben een ander contact met diereigenaren dan de dierenartsen waar jullie mee werken.

Hier komen vast andere zorgen en ideeën uit voort, of misschien wel een behoefte om daar met gelijkgestemde zielen iets mee te doen. Wie weet zijn er wel lezers van dit artikel die dat samen op willen zetten!



We denken graag met jullie mee en helpen jullie waar we kunnen op weg.

Tot die tijd nodigen we jullie van harte uit om eens op onze website www.caringvets.nl rond te kijken, ons te volgen door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief, en om zorgen over dierenwelzijn, die we met onze beroepsgroep kunnen aankaarten, met ons te delen!

Heb je vragen of ideeën?

Mail ons op info@caringvets.nl

Wil je onze nieuwsbrief ontvangen?

Vul dan het formulier in op: <https://www.caringvets.nl/caring-vets-nieuwsbrief/>



Met veterinaire groet,
Caring Vets bestuur

Arabella Burgers
Frederieke Schouten
Anne Hanssen
Anja Dijkstra
Servé Smeets
René van der Luer